



KULTUR

KULTUR PROGRAM

hösten 2017

musik, föreläsningar, studier



Ansgarskyrkan
EQUUMENIAKYRKAN

Välkommen till hösten i Ansgarskyrkan!

Alla behöver vi fördjupning i vardagen, alla behöver vi andlig näring. Och andlighet är inget konstigare än djupdimensionen i de liv vi lever – just nu. Ibland kan vi få hjälp av gudstjänsten, ibland får vi horisonten vidgad genom ett intressant föredrag, ibland genom att bara få vara i en god gemenskap. Så fint om du kan finna den här, i Ansgarskyrkan.

Vardagsro i kyrkan

Ansgarskyrkan är öppen (nästan) alla dagar i veckan. Måndag till fredag är Kafé Ansgar öppet, läs mer om kaféet på sidan 11. I kyrksalen spelas ofta musik. Här har du möjlighet att tända ljus, skriva en bönelapp, be och meditera i enskildhet.

Hoppas du ska finna något som kan intressera, beröra och, vem vet, förändra dig.

*Sven-Gösta Holst,
församlingsföreståndare*

En stor del av vår verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Vardagsandakter

Under några veckor i oktober kommer kyrkklockan i Ansgarskyrkan ringa varje vardag klockan tolv. Vi kallar och ringer till andakt i kyrkan – en stund att hitta sig själv, ta sin längtan på allvar och att gå lite på djupet, mitt i vardagens brus.

Andaktsformen har skapats av en engelsk, ignatiansk kommunitet – som vi bearbetat till vårt sammanhang och språk. Andakten, som är 10–15 minuter lång, bygger på stillhet, musik, bön och egen tyst, reflektion kring en fråga eller frågeställning. Kanske tänder du ett ljus också – för de böner och förhoppningar du inte kan sätta ord på.

Efteråt finns möjlighet att ta en lunchsmörgås i kaféet eller bara fortsätta den egna meditationen i kyrkorummet.

I oktober har vi en provperiod – med förhoppning om att de dagliga andakterna i Ansgarskyrkan ska bli ett permanent inslag i Lidingöbornas vardagar från och med nästa år. Välkomna!

**Må–fre 12.15
9-27 oktober**

SEPTEMBER

Onsdag 13 september 13.30

Onsdagsträff. När 420 000 finländare blev hemlösa. Efter finska vinterkriget 1940 måste 420 000 finländare lämna sina hem inom tio dagar. En svensk militär bataljon med 500 fordon hjälpte till med den dramatiska evakueringen. Om detta berättar journalisten och författaren Eric Björklund.

Onsdag 27 september 13.30

Onsdagsträff. Guds mission i en globaliserad värld. Christer Daelander, Equmeniakyrkans samordnare för Afrika och för mänskliga rättigheter, berättar om betydelsen av Equmeniakyrkans internationella mission i världen och i Kongo.

OKTOBER

Tisdag 3 oktober 11.45

Lunchkonsert. Akiko Watanabe, nyutträd organist i Lidingö församling. Ingen entré – kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras sopplunch i Kafé Ansgar (80 kr).

Söndag 8 oktober 11.00

Musikgudstjänst. Per Harling, präst, författare och psalmdiktare, kören Akva Vera m fl.

Onsdag 11 oktober 13.30

Onsdagsträff. Vem var Människosonen? I Bibeln möter vi den tolvårige Jesus i templet. Sedan försvinner han ur vår åsyn och kommer inte tillbaka förrän arton år senare. Vad hände under de åren? Om detta berättar missionärssonen och författaren Lennart Hagerfors, och om detta handlar också hans roman ”Människosonen”.

Lördag 21 oktober 10.00

Kvinnofrukost. Driftiga, starka, stolta kvinnor – en annan bild av Afrika. I ord och bild tar Astrid Ståhlberg oss med till det brokiga vardagslivet i Kongo Brazzaville. Vi träffar entreprenörer, småföretagare och ledare som Sofie, Florentine och Maman Julienne. Astrid Ståhlberg har varit volontär i Kongo och arrangerar resor till Kongo Brazzaville. Begränsat antal platser. Anmälan görs senast onsdag 18 oktober till Inger Wånell, tel 08-766 05 59. *Kostnad 100 kr.*

Onsdag 25 oktober 13.30

Onsdagsträff. Bli inte lurad! Sally Stenberg, jurist, specialiserad på konsumenträtt och telekom, berättar utifrån sina erfarenheter som konsumentrådgivare om hur du undviker att bli lurad, vilka rättigheter du har som konsument och vad du kan göra om du ändå drabbas.

NOVEMBER

Lördag 4 november 16.00

I det mörkaste mörker är ljuset som ljusast. *Musik- och lyrikgudstjänst* på Alla Helgons dag. **Leo van Debré**, violoncell, **Inger Wallin**, orgel, SG Holst.

Tisdag 7 november 11.45

Lunchkonsert. Organist **Oscar Rutberg**. Ingen entré – kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras sopplunch i Kafé Ansgar (80 kr) för den som önskar.

Onsdag 8 november 13.30

Onsdagsträff. Vem var **Paul Petter Waldenström**? Musik av **Axel Södersten**. I år är det 100 år sedan ledaren för Svenska Missionsförbundet, **Paul Petter Waldenström**, dog. **Rune W Dahlén** och **Lennart Molin**, båda pastorer och lärare vid Teologiska högskolan i Stockholm, berättar om en fascinerande person och teolog, hans liv och verk. Tonsättaren och organisten **Roland Forsberg** spelar musik av **Axel Södersten**, **Waldenströms** samtida och tongivande gestalt i Svenska Missionsförbundet.



Opera om Raoul Wallenberg, ons 15 nov.

LIDINGÖ KULTURVECKA i Ansgarskyrkan 13–18 november

8 november – 19 november

Utställning. **Missionsskolan Lidingö**. I samband med onsdagsträffen är det vernissage för utställningen som pågår i Ansgarskyrkan från den 8 november till och med kulturveckans slut söndagen den 19 november. Missionsskolan på Kottlavägen utbildade tusentals pastorer, missionärer, diakoner, fritidsledare m fl under mer än 100 år. Utställningen visar Missionsskolans människor, byggnader och verksamhet 1908–2014.

Måndag 13 november 19.00

Körkonsert med SING ALONG! **Annas kör** med musiker samt en sjungande publik. Dirigent och allsångsledare **Anna Skagersten**.

Tisdag 14 november 19.00

Författarkväll. **Elsie Johansson**, hyllad författare och kulturpersonlighet, berättar om sitt liv och författarskap. **Elsie Johansson** som slog igenom med trilogin om Nancy har skrivit poesi, romaner och barnböcker och har fått många priser för sina böcker. Samarr mellan Sällskapet Bibliotekets Vänner i Lidingö och Ansgarskyrkan.

Onsdag 15 november 19.00

RAOUL WALLENBERG – saknad. **Opera** i konsertversion. Musik och libretto av **Inger Wikström**. I rollerna: **Michael Bartov** (Raoul Wallenberg), **Therese Badman Stenius** (Maj von Dardel), **Gabriella Lambert-Olsson** (Baronessan Kemény), **Johan Wällberg** (Per Anger), **Henrik Holmberg** (Adolf Eichmann). Vid flygeln: **Inger Wikström**. *Kollekt (rek ca 100 kr, kort, kontant eller swish)*.

Torsdag 16 november 19.00

Kulturkväll. **Förintelsen och godheten**. Av Europas 1 600 000 judiska barn mördades cirka 1 500 000 under Förintelsen. För att ett judiskt barn skulle överleva behövdes minst tio orädda, goda människor. **Dina** och **Jovan Rajs**, arkitekt och professor i rättsmedicin, var själva barn under Förintelsen. De berättar om hur de överlevde tack vare sina goda människor.

Fredag 17 november 19.00

Bach after Work!
En helkväll med den store mästaren. *Föreläsning* av professor **Bengt Lundin**, Göteborg på temat **Varför älskar alla Bach?**
Paus med te och smörgås.
Konsert. Kören **Akva Vera**, dir **Anna Skagersten**. **Benjamin Åberg**, cembalo, framför delar ur Bachs Goldbergvariationer. *Kollekt (rek ca 100 kr, kort, kontant eller swish)*.

Lördag 18 november 10.00

Kvinnofrukost. **Astrid och jag**. **Maria Dahl**, journalist och guide i **Astrid Lindgrens hem**, berättar om sin favoritförfattare. Begränsat antal platser. Anmälan görs senast onsdag 15 november till **Inger Wånell**, tel 08-766 05 59. *Kostnad 100 kr*.

Lördag 18 november 18.00

Jazzkonsert. **Swing&Beat Big Band** är tillsammans med sångerskan **Gunnel Gisslén** ett fullt storband med 18 musikanter. Repertoaren består av kända klassiska storbandslåtar av arrangörer som **Count Basie**, **Glenn Miller** och **Duke Ellington** men också musik med svensk anknytning. *Kollekt (rek ca 100 kr, kort, kontant eller swish)*.



Bach after Work! Föreläsning och konsert. **Bengt Lundin**, **Benjamin Åberg**, cembalo, samt **Akva Vera**, dir **Anna Skagersten**.

Onsdag 22 november 13.30

Onsdagsträff. Att leva som pilgrim i ett höghastighetssamhälle. Hans-Erik Lindström, präst i Svenska kyrkan, har blivit frontfigur och inspiratör för den moderna pilgrimsrörelsen i Skandinavien. Hans-Erik Lindström som lett flera hundra pilgrimsvandringar berättar om den stressade nutidsmänniskans längtan efter frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande – pilgrimens sju nyckelord.

DECEMBER

Söndag 3 december 11.00

Första Adventsgudstjänst. Stor adventskör, orgel, trumpet och alla de välkända psalmerna. Adventskaffe.

Tisdag 5 december 11.45

Lunchkonsert. Organist Minna Heimmo. Ingen entré – kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras sopplunch i Kafé Ansgar (80 kr) för den som önskar. Lunchen bokas på plats.

Onsdag 6 december 13.30

Onsdagsträff. Kom, kom, signade jull! Följ med kören Några Damer i ord och ton, i sång och dikt. Vi följer månaden december; längtans och förväntans tid – från det första adventsljusets flämtande låga fram till trettondedagens strålande stjärna.

Lördag 9 december 11–14

Julbasar till förmån för församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Lotterier, försäljning, sylt och saft, bröd och bak, hantverk, böcker och loppis. Kaffe- och lunchservering.

Onsdag 6 december 19.00

Författarkväll. Agneta Pleijel, författare, professor och kulturskribent, har erhållit många priser och utmärkelser. Hon har skrivit lyrik, dramatik, filmmanus och romaner. Agneta Pleijel berättar här om sitt författarskap och sina självbiografiska böcker. Den senaste, ”Doften av en man”, har legat etta både på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets lista över de bästa böckerna. Samarr mellan Sällskapet Bibliotekets Vänner i Lidingö och Ansgarskyrkan.

Söndag 17 december 16 och 19

Julkonsert. Församlingens traditionella julkonsert med kören Akva Vera och en sjungande församling. Dir Anna Skagersten. OBS att konserten ges vid två tillfällen.



Agneta Pleijel. Författarkväll 6 dec.

Julafton 24 december 11.00

Levande julkrubba. Traditionellt julspel för hela familjen. Julevangeliet, julens psalmer, Maria och Josef, herdar, får, åsnor, en kamel och – som alltid – ett levande Jesusbarn.

Julafton 24 december 23.00

Vid krubban. Midnattsmässa med julens texter och sånger. Julkören, organist och körledare Inger Wallin. Sven-Gösta Holst m fl.

Annandag Jul 26 december 16.00

Musikgudstjänst. Julen i ord och ton.

DIALOG OM GUD

Fördjupningskurs i din egen tro

Var fjärde tisdagskväll under hösten och våren ska vi studera Bibeln och oss själva på ett nytt och förhoppningsvis fräscht vis. Fokus kommer ligga på den egna personliga tron – men med utgångspunkt i Bibelns texter. Förhoppningen är att vi ska utvecklas och djupna i vår egen tro när den grundas i egna erfarenheter, fakta, forskning och beprövad erfarenhet – alltså i någon slags intellektuell anständighet.

Varje kväll inleds därför med ett föredrag av en ”expert” som sätter oss in i bibeltextens uppkomsthistoria och historiska kontext. Därefter samtalar vi om hur detta hjälper eller stjälper vår tro och våra föreställningar, om hur våra erfarenheter av Gud och

den ”andliga världen” passar ihop med de antika bibelförfattarnas.

Vi kommer avhandla Gamla Testamentet tillsammans med docent Åke Viberg, lärare i Gamla Testamentet på Teologiska högskolan, Stockholm. Vi kommer ta en kväll om NT med Johnny Jonsson, också lärare vid THS, men i Nya Testamentet. Och så vidare – tills vi täckt in så många aspekter som möjligt av Bibelns berättelser, teologiska värld och tolkningshistoria.

Kvällarna sker i samband med Tisdagstorget – dvs att vi äter en god middag tillsammans innan vi börjar tänka och tala på allvar.

Sven-Gösta Holst, pastor

BOKA IN HÖSTENS KONSERTER!



Tisdag 3 okt 11.45

LUNCHKONSERT. Akiko Watanabe, Lidingö, sid 3.

Lördag 4 nov 16.00

I DET MÖRKASTE MÖRKER ÄR LJUSET SOM LJUSAST. Musik- och lyrikgudstjänst på Alla Helgons dag, sid 4.

Tisdag 7 nov 11.45

LUNCHKONSERT. Organist Oscar Rutberg, sid 4.

Måndag 13 nov 19.00

SING ALONG - allsångskonsert i kulturveckan, sid 4.

Onsdag 15 nov 19.00

OPERA: RAOUL WALLENBERG - SAKNAD, sid 5.

Fredag 17 nov 19.00

BACH AFTER WORK! Föreläsning och konsert, sid 5.

Lördag 18 november 18.00

JAZZKONSERT. Swing&Beat Big Band, sid 6.

Tisdag 5 dec 11.45

LUNCHKONSERT. Organist Minna Heimo, sid 6.

Söndag 17 dec 16.00 och 19.00

JULKONSERTER med kören Akva Vera och en sjungande församling, sid 6.

TISDAGSTORGET

Mat & Gemenskap

tisdagar 17.30

Varje tisdag från klockan 17.30 serveras middag på Tisdagstorget i Ansgarskyrkan. Efter maten varieras programinnehållet med viss periodicitet. Det kan vara en personlig berättelse, ett samtal kring bibel och tro (se sid 7), film, musik och samtal. Kvällarna avslutas alltid med en andakt klockan 20. Välkommen!



KÖRSÅNG

Ansgarskyrkan ljuder ständigt av körsång!

I kyrkans lokaler har sex körer sin hemvist: Akva Vera, Några Damer, Annas Kör, Lidingö Manskör, Lidingö Vox och Lidingö Röster. Två av dem är i församlingens regi, se här intill. Välkommen med! Kontakta musikexp tel 767 32 01. eller maila: musik@ansgarskyrkan.se.

RÖSTGYMPA

Vi åldras och det gör även vårt röstorgan! Lungvolymen minskas, höga toner blir svårare att placera, vibratot blir större och rösten kan bli gäll. Med *röstgympa* skall vi låta rösten samarbeta med kroppen, stärka muskulaturen mjukt och systematiskt med lämpliga övningar, och sjunga med glädje! Ledare är **Ingegerd Swedrup**, sångpedagog med mångårig erfarenhet av röstbehandling.

Tid Varannan tisdag 16.30, ojämförna veckor.

Pris 400:-/7 ggr

Start 12 september.

Anm musik@ansgarskyrkan.se

AKVA VERA

Akva Vera är en blandad kör med ca 25 medlemmar som övar på torsdagar 18.30–21.00. Ledare: Anna Skagersten.

NÅGRA DAMER

Några Damer är en damkör i blandade åldrar som övar varannan tisdag jämna veckor 18.30–20.00 under ledning av Maria Feldt. Kontakta Solveig Samnegård, tel 073–617 02 74.

GUDSTJÄNSTER

Varje söndag året runt firas gudstjänst i Ansgarskyrkan. Varannan söndag som mässa med nattvard. Ofta medverkar någon av våra körer. Några gånger under året i samband med de stora helgerna har vi gudstjänst även på andra dagar. Du är alltid välkommen!

ANSGARSMÄSSAN söndagkvällar kl 19

Ansgarsmässan är ett nytt sätt att samlas, skildra och möta Gud på. Varje mässa har ett tydligt tema, musiken är det viktigaste bärande uttrycket och rör sig från klassiskt till jazz och soul, från gamla lädersånger till modern pop. Tilltalet i ord, böner, symboler och liturgi vänder sig till alla som vill hitta ett eget språk och uttryck för sin tro. Kvällen avslutas med te och nybakat bröd. **Höstens ansgarsmässor är 10 sep och 12 nov.**



Gudstjänster på arabiska lördagkvällar kl 18

Varje lördag kl 18.00 firar vi en arabiskspråkig gudstjänst i Ansgarskyrkan. Efteråt brukar vi äta en bit mat tillsammans. Gudstjänsten leds av George Youssef, arabisktalande pastor inom Ekmeneiakyrkan, tel 070-290 33 83.

Gudstjänster på övriga språk

I Ansgarskyrkan möts också två andra församlingar regelbundet till gudstjänst: **S:t Aregawi**, en eritreansk, koptiskt-ortodox församling, kontaktperson Sara, 073-578 66 96.
NOAK, ukrainsk ortodox församling, ansvarig präst Matteus Furumalm, 070-725 78 79.

KAFÉ ANSGAR

Kafé Ansgar serverar hembakade bullar och kakor samt matiga smörgåsar. Här finns gott om plats för både barnvagnar och stilla samtal. **Ett väl fungerande wifi är fritt och öppet för alla våra kafégäster.**

Kafé Ansgar ligger i Ansgarskyrkans bottenplan och drivs av ideella krafter. Varmt välkommen in!



Öppettider

Mån-tors 10.30-16.00

Fre 10.30-14.00

Kaféet har stängt under skolloven.

KONTORET PÅ FICKAN?

Hyr möteslokalen i Ansgarskyrkan!

Välkommen att hyra mötes- och aktivitetslokaler i Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum. Här finns små lokaler för den lilla gruppen, här finns större lokaler som kan ta upp emot 350 personer. Kanske är du egenföretagare som har kontoret hemma eller på fickan och behöver ett sammanträdesrum då och då? Ett väl fungerande wifi samt tillgång till servering i Kafé Ansgar gör mötet både effektivt, kreativt och trevligt. För bokning, ring tel 767 32 01 eller ännu hellre maila: bokning@ansgarskyrkan.se.

VARDAGSRO

Du som behöver dra dig undan en stund, kanske landa i dig själv, tända ett ljus eller be en bön, känn att Ansgarskyrkan är en plats för dig. I kyrksalen brinner alltid ett ljus och spelas ofta musik.

ANSGARSKYRKAN

Adress

Odenvägen 3, 181 32 LIDINGÖ
Busshållplats: Lidingö Centrum
www.ansgarskyrkan.se
info@ansgarskyrkan.se

Telefon 767 32 01

Samma telefonnummer går nu till alla: pastor, musiker, kafé, vaktmästeri, lokaluthyrning etc.

Pastor, församlingsföreståndare

Sven-Gösta Holst 767 32 01
sg@ansgarskyrkan.se

Församlingsmusiker, informatör

Inger Wallin 767 32 01
inger@ansgarskyrkan.se

Vaktmästare (vanligen må-fre, 9-13)

Hans Davidsson 767 32 01
hans@ansgarskyrkan.se

Lokalbokningar

Helene Widholm Berggren
bokning@ansgarskyrkan.se

Plus- och bankgiro

Församlingen: pg 36 52 28-6
bg 5019-0198

Equmenia (barn-och ungdom):
pg 59 96 03-8

KAFÉ ANSGAR



Öppettider:
Mån-tor 10.30-16.00
Fre 10.30-14.00

Stängt helgdagar och skollov.

Kafé Ansgar drivs helt och hållet ideellt och vi behöver många krafter. Vill du vara med och arbeta, kontakta Sven-Erik Wånell, tel 766 05 59.

BOKA LOKAL

Ansgarskyrkans Kafé & Konferens AB hyr ut lokaler i Ansgarskyrkan. Här finns allt från samtalsrum för två personer till stor samlingsal för upp till 350. Kontakta Helene Widholm Berggren tel 767 32 01 eller maila bokning@ansgarskyrkan.se.